

Aan de bewoner(s) van

###

###

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
22-10-2020			728605	-

Onderwerp:
Burgemeestersbrief aan
alle inwoners

Beste inwoners van Houten, Schalkwijk, 't Goy en Tull en 't Waal,

Een paar weken geleden hoopten we dat het niet zover zou komen. Hoopten we dat een nieuwe lockdown niet nodig zou zijn. Spijtig genoeg was die hoop ijdel: het aantal coronabesmettingen bleef stijgen. Om het virus er weer onder te krijgen, moeten we het aantal sociale contacten en reisbewegingen sterk verminderen. En dus kwam het kabinet noodgedwongen vorige week met nieuwe, strengere maatregelen. Ik begrijp dat die voor u en voor jou vervelend zijn, ingrijpend en soms pijnlijk - maar helaas zijn ze nodig.

We moeten ons gedrag aanpassen. Eerder dit jaar hebben we met z'n allen laten zien dat we dat kunnen. Dat we samen de schouders eronder kunnen zetten om de kwetsbaren in de samenleving – onze opa's en oma's, ouders, zieken en mensen die herstellen van een operatie – te beschermen. Om te voorkomen dat zij door het coronavirus heel ziek worden of, erger nog, overlijden. En ook om te voorkomen dat de medewerkers in de zorg niet opnieuw overbelast raken, de scholen toch dicht moeten en onze ziekenhuizen het niet meer aankunnen.

Onze opdracht is dus duidelijk. Houd je aan de genoemde maatregelen.

Maar eerlijk is eerlijk: die maatregelen maken het leven er niet leuker op. Want u en ik willen het liefst onbekommerd familie en vrienden ontmoeten. Lekker samen kunnen sporten of naar de wedstrijd van onze kinderen kijken. We willen naar het café of een hapje eten als we daar zin in hebben. We willen onze vrijheid, geen beperkingen.

Die beperkingen, die gedeeltelijke lockdown die nu geldt, gaat tegen ons natuurlijk gedrag in. Bij velen komt dat hard aan. We zien dat landelijk en ook in onze gemeente.

Ik zie dat het ons verdrietig maakt, soms bang of zelfs boos. We zien eenzaamheid onder ouderen toenemen. We zien dat mensen zich zorgen maken over hun baan of bedrijf. We zien dat mensen uit angst zorg mijden, en dat huisartsen ons oproepen – en ik steun die oproep van harte – om vooral wél de dokter te bellen als u een klacht of vraag heeft.

Waar we allemaal mee te maken hebben, is de onzekerheid. Hoe lang gaat dit nog duren? Wanneer wordt het beter? Er is niemand die het precies weet. Maar ik bekijk het zo: als we nu even volhouden,

kunnen we over een paar weken hopelijk weer méér. En laten we nog iets verder weg denken, aan de feestdagen in december. Hoe mooi zou het zijn als dan de regels voor sociale contacten zijn versoepeld? Daar willen we ons toch voor inzetten?

En daarom: hou vol! Ook al gaat dat niet vanzelf. Ook al is het lastig om positief te blijven en word je er soms moedeloos van. Maar ons doel is om ons normale leven weer terug te krijgen.

Laten we elkaar daarbij helpen en steunen. Laten we voorkomen dat er zwaardere maatregelen nodig zijn. Samen kunnen we het virus terugdringen. Laten we er met elkaar alles aan doen om ervoor te zorgen dat de samenleving weer van het slot kan en dat u, jij en ik ons gewone leven weer terugkrijgen.

Met vriendelijke groet,

Gilbert Isabella

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop at the top and several horizontal strokes below it.

Burgemeester van Houten