



Gerard Zandbergen

1946 - 2019

*Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in Uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet.*

Psalm 84

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie Gerard was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame man, vader, schoonvader en trotse opa

Gerard Zandbergen

* Bunschoten-Spakenburg, 1 mei 1946

† Houten, 4 mei 2019

Bertie Zandbergen - Vedder
Gerard en Sami
Willem
Marlies en Ifor
Benjamin

Bowie 🐾

Correspondentieadres:



Gerard is thuis, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren op vrijdag 10 mei om 13.00 uur in de Opstandingskerk, Het Kant 1 te Houten, aansluitend zal de dankdienst plaatsvinden.

Daarna zal Gerard in familiekring naar zijn laatste rustplaats worden gebracht.

*In plaats van bloemen liever een donatie voor de
Nierstichting in de aanwezige collectebus.*